

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οδός Συγγρού 83, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ: 14/09/2020

Αριθ. Πρωτ: 80

ΠΡΟΣ : 1. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Π. Μηταράκη
2. Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Κ. Κωστάκο
Γ.Γ. Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Π. Γεωργιάδη
Γ.Γ. Υποδοχής αιτούντων Άσυλο, κ. Μ. Λογοθέτη
Διοικητή ΥΠΥΤ, κ. Α. Μαντάγαρη
Υποδιοικητή ΥΠΥΤ, κ. Σ. Χαγκαπιμάννα
Διοικητές Δομών ΥΠΥΤ
Διοικητές ΚΥΤ
ΑΔΕΔΥ
Μέλη Πανελληνίου Συλλόγου ΥΠΥΤ
Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΜΑ
Σύλλογο Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου
Σύλλογο υπαλλήλων ΣΟΧ -ΥΠΥΤ

Ανακοίνωση για τα θλιβερά γεγονότα της 11.9.2020 (περιγραφή - η θέση του Συλλόγου)

«...Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, όλες αυτές τις μέρες «πρώτη προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών, των αιτούντων άσυλο και του προσωπικού...».
Πηγή: iefimerida.gr

Περιγραφή γεγονότων-Διηγήσεις συναδέρφων «από πρώτο χέρι» που διαψεύδουν τον Υπουργό:

«Μόρια ώρα μηδέν, Τετάρτη 9-9-2020. Το ΚΥΤ Λέσβου αποτελεί παρελθόν τουλάχιστον με την μορφή που το ξέραμε.... Από εκείνη την ημέρα ξεκινάει ένας Γολγοθάς για τους εργαζομένους του Κέντρου που δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει τέλος. Το ίδιο και για τους 12.000 επωφελούμενους του ΚΥΤΜόριας που ακόμη και σήμερα διαβιούν στο δρόμο...

Πέμπτη 10-9-2020: Συγκεντρωθήκαμε μία ομάδα υπαλλήλων στο παρκινγκ του αεροδρομίου, χωρίς να μας λένε πού θα πάμε και τι θα κάνουμε, με τις φήμες να οργιάζουν στα ΜΜΕ ότι θα μας μεταφέρουν στο Πεδίο Βολής του Στρατού στο Καρά Τετιέ. Στις επανειλημμένες ερωτήσεις μας για το τι κάνουμε εδώ και τι θα γίνει τελικά, καμία απάντηση από τον Διοικητή της ΥΠΥΤ κ. Μαντάγαρη.

Η πρώτη απαξίωση προς το προσωπικό ήρθε από τον κ. Μάνο Λογοθέτη όταν μας φώναξε να συγκεντρωθούμε όλοι και μας είπε να χωριστούμε σε προσωπικό του ΚΥΤ και στους υπόλοιπους (μέλη οργανώσεων, κ.α.). Το αποτέλεσμα αυτού του διαχωρισμού ήταν να απομακρυνθεί ο ίδιος με το προσωπικό των Οργανώσεων και να συζητάει «κεκλεισμένων των θυρών». Σε ερώτηση γιατί δεν μας λέτε πού θα μας πάτε, μας απαντά ο Διοικητής ΥΠΥΤ κ. Μαντάγαρης ότι το προσωπικό γενικά της ΥΠΥΤ έχει αποδειχθεί πολλές φορές αναξιόπιστο, οι μεγαλύτερες διαρροές έχουν γίνει από το προσωπικό και έχει διαπιστώσει πολλές φορές ότι το λεπτό που φεύγει ένα email από τον υπολογιστή του το έχει λάβει το efsyn. Φυσικά εισέπραξε το ειρωνικό μας χαμόγελο...

Μετά τις 11.00 (ήδη από το πρωί καθόμασταν στο πεζοδρόμιο του αεροδρομίου, μέσα στον ήλιο οι περισσότεροι), επιβιβαστήκαμε οι μισοί σχεδόν σε ελικόπτερο Chinook και οι άλλοι μισοί σε δύο λεωφορεία. Όσοι μεταφέρθηκαν με το ελικόπτερο, προσγειώθηκαν στην κορυφή ενός λόφου, όπου δεν τους περίμενε κανένας, για να τους καθοδηγήσει. Έψαχναν μόνοι τους να βρουν μονοπάτι να κατέβουν στο πεδίο βολής... Αρκετές ώρες αργότερα από την άφιξή τους, ομάδα 4 στρατιωτικών ήρθαν και σάρωσαν την πλευρά που κατεβήκαμε με ναρκαλιευτές!!! Αναζητούσαν τυχόν νάρκες, εφόσον οι υπάλληλοι είχαν ήδη περπατήσει στο πεδίο βολής!

Στο πεδίο βολής ήδη βρίσκονταν Οργανώσεις να στήνουν σκηνές, το Cargo ελικόπτερο της πυροσβεστικής να φέρνει σκηνές και να το ξεφορτώνουν άλλοι δικοί μας υπάλληλοι, να τις κατεβάζουν κάτω στην πεδιάδα όπου στήνόταν ο νέος καταυλισμός.

Στην ερώτησή μας ότι γιατί μας φέρατε εδώ, η απάντηση του κ. Λογοθέτη ήταν «Γιατί δεν είναι σωστό η δική μας Υπηρεσία να μην έχει καθόλου παρουσία και να μην επιβλέπουμε». Κατανοητό αυτό έως ένα σημείο. Αυτό που δεν ήταν κατανοητό ήταν η επίθεση του κ. Μαντάγαρη ότι δεν είναι σωστό και καθόμαστε και να στήνουν σκηνές οι UN και οι ΜΚΟ. Όταν αναφέρθηκε ότι είμαστε διοικητικοί υπάλληλοι και δεν είναι δική μας δουλειά να στήνουμε σκηνές ή να ξεφορτώνουμε υλικά, αλλά θα έπρεπε να μας καλέσουν όταν θα είχε στηθεί το καμπ για να κάνουμε την προβλεπόμενη δουλειά μας, η αντίδρασή του ήταν η εξής καθαρή απειλή: «...Περάστε στην άκρη όλοι οι Διοικητικοί, κάντε μία λίστα με τα ονόματα να ξέρω ποιοι είστε και θα τα πούμε στο τέλος».

Χωρίς νερό κρύο (φέρανε με πρωτοβουλία του Διοικητή του ΚΥΤ κάποιες εξάδες αλλά επειδή δεν είχε πουθενά σκιά είχαν ζεσταθεί και δεν μπορούσες να πιεις), χωρίς φαγητό μέχρι τις 16.00 (οπότε έστειλαν από το κέτερινγκ του καμπ), χωρίς τουαλέτες. Οι περισσότεροι ήμασταν στα πρόθυρα ηλίαςσης, σωματικής και ψυχικής κατάρρευσης. Όταν μετά από ώρες ρωτήσαμε τον κ. Λογοθέτη εάν υπάρχει κάποια πληροφόρηση πότε θα φύγουμε απάντησε: «Μην με ρωτάτε τώρα. Τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά και είναι στα πρόθυρα να σας πουν (υπονοώντας ανωτέρους του) περάστε από το ταμείο να σας εξοφλήσουμε και να φύγετε. Σε συναδέλφους που στήνανε σκηνές, είπαν ότι όταν βγει η σύμβαση για 3+3 χρόνια θα ζητήσουν μόνο Γενικών Καθηκόντων ειδικότητες και όχι Διοικητικούς».

Το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν η παντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, μετακλητού κ. Κωστάκου, ο οποίος είχε

έρθει από ώρα και μας κοιτούσε επίμονα ξεχειλίζοντας από οργή. Μας ρώτησε γιατί δεν δουλεύουμε. Όταν του είπαμε ότι κάποιιοι βοηθήσαμε, απλά έχουμε κουραστεί αλλά γενικά θεωρούμε ότι δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά μας αυτές οι εργασίες; μας απάντησε «Αυτά ξεχάστε τα. Κοιμάστε όρθιοι; Έχουμε πόλεμο» και μας ζήτησε να στοιχηθούμε ανά ειδικότητα. Όταν διαπίστωσε ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι ήταν η πλειοψηφία, ούρλιαζε για το πόσο λάθος έχει κάνει στην κατανομή του προσωπικού, κι ότι πρέπει να το αλλάξει αυτό. Μήπως βρίσκονται εκεί που τους «έταξε» ο κ. Μηταράκης; Στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης; Του υπενθύμισαν κάποιοι συνάδερφοι. Αυτό τον οδήγησε σε έκρηξη: «Κάντε μου μία λίστα με τα ονόματα όσων λείπουν αδικαιολόγητα; δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό». Σε έκκληση του Διοικητή του ΚΥΤ κ. Μπαμπάκου να ηρεμήσει, τον αποπήρε, λέγοντάς του «Μην μου λες τι να κάνω, εγώ δεν παίζω». Σημείωση: και ο κος Μπαμπάκος έφθασε το απόγευμα γιατί δεν μπορούσε να περάσει λόγω επεισοδίων στον Καρά Τεπέ.

Όταν λειτουργούσε η Μόρια, λειτουργούσε με τις θυσίες που έκανε αυτό το προσωπικό που τώρα τους κουνάει το δάχτυλο, ενώ η δική τους απουσία ήταν εκκωφαντική. Και οι ειδικότητες οι υπόλοιπες δεν υπάρχουν όχι γιατί είναι πολλοί οι διοικητικοί υπάλληλοι αλλά γιατί όντως δεν έχουν φροντίσει να στελεχώσουν σωστά τα Κέντρα Υποδοχής και να καλύπτουν ειδικότητες (τεχνικό προσωπικό, χειρωνακτικό, γενικών καθηκόντων κτλ).

«Δεν είναι τυχαίο που όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες κάνουν καταγγελίες για τις απαράδεκτες συνθήκες (στρατός, αστυνομία). Πόσο μάλλον εμείς που δεν έχουμε και την συγκεκριμένη εκπαίδευση. Σίγουρα υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό της εξόντωσης μας!».

Αξιότιμοι κύριοι,
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ως Δ.Σ. του Συλλόγου θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές προς όλη την πολιτική και διοικητική ιεραρχία του Υπουργείου καθώς και στο σύνολο των υπαλλήλων της ΥΠΥΤ αλλά και του συνόλου των συναδέλφων μας στις άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου ότι, ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, δεν σκύβουμε το κεφάλι και δεν γίνονται ανεκτές συμπεριφορές σαν αυτή του κ. Κωστάκου, Διευθυντή του Υπουργού αλλά και του κ. Μαντάγαρη, Διοικητή της ΥΠΥΤ, συμπεριφορές που έλαβαν χώρα κατά τις δύσκολες ομολογουμένως ώρες της κρίσης στο ΚΥΤ Μόριας.

Συγκεκριμένα, κατά την άσκηση του νόμιμου δικαιώματός μας να παρέμβουμε τηλεφωνικά και αρμοδίως στον κ. Διοικητή της ΥΠΥΤ, ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των υπαλλήλων της ΥΠΥΤ στο Δ.Σ., και μετά από τις παραπάνω καταγγελίες των συναδέλφων μας του ΚΥΤ Μόριας, καταστρώντας σαφές ότι πρέπει να τηρηθεί ο Δημοσιούπαλληλικός Κώδικας αναφορικά με τα καθήκοντα των Διοικητικών Υπαλλήλων και διαμαρτυρόμενοι εντόνως για τους ωμούς εκβιασμούς προς τους συναδέλφους μας με απειλές για λίστες απολύσεων και την απαράδεκτη προτροπή για χειρωνακτική δουλειά (σκάφιμο, στήσιμο σκηνών κλπ), δεχθήκαμε και εμείς ως Δ.Σ. τις ίδιες απειλές...

Αποκορύφωμα της έλλειψης ψυχραιμίας αλλά και της μη ορθής άσκησης Διοίκησης η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του κ. Κωστάκου στον Πρόεδρο του Σύλλογου Πάλλα Ιωάννη λέγοντας επί λέξη και με αυστηρό ύφος «..να πάψετε να

ενοχλείτε τον Διοικητή, να έρθετε κάτω να δουλέψετε..» αντιλέγοντας ο κ. Πάλλας δέχθηκε να κατεβεί στην Μόρια όποτε και όταν η Υπηρεσία το ζητήσει και για όσο χρόνο ως Διοικητικός Υπάλληλος όμως και τότε οργισμένος ο κ. Κωστάκος του ανταπάντησε επί λέξη «..για σκαφτιά σε θέλω κι όχι Διοικητικό, ..να ρθείς κάτω να σκάψεις ρε!!!». Όπως ήταν φυσικό η τηλεφωνική επικοινωνία έκλεισε απότομα...

Καλούμε τον Υπουργό και τη φυσική ιεραρχία του Υπουργείου να πάρουν θέση και να επαναφέρουν στην τάξη τον κ. Κωστάκο και τον κ. Μαντάγαρη. Εκ της θέσεώς τους είναι απαράδεκτο να προβαίνουν αναρμοδίως και απρεπώς σε τέτοιες ενέργειες, με αλαζονικό ύφος και με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του συνόλου των εργαζομένων, εκθέτοντας και τον πολιτικό τους προϊστάμενο.

Αυτές οι συμπεριφορές ανήκουν σε άλλες εποχές και στερούνται στοιχειώδους δημοκρατικής και διοικητικής ευαισθησίας απέναντι σε εργαζομένους-ανθρώπους που έχουν τραβήξει τα πάνδεινα όλα αυτά τα χρόνια στις Δομές και στα ΚΥΤ μέσα σε αντίξοες και ανασφαλείς συνθήκες ...όταν μάλιστα και με ευθύνη του κ. Κωστάκου εκκρεμούν και χρονίζουν δεκάδες αιτήματα μετατάξεων, μεταθέσεων, αναγνωρίσεων Προϋπηρεσίας, Μεταπτυχιακών, αλλαγές κλιμακίων, απόδοσης του συνόλου των υπερωριών του 9μηνου 2020 κλπ..κλπ !!

Πάει πολύ κύριε Κωστάκο να μας κουνάτε το δάκτυλο. Συγκεντρωθείτε στις υποχρεώσεις σας και στη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ και μην ψάχνετε για άλλοθι στην ανεπάρκειά σας και την αναποτελεσματικότητά σας.

Φαίνεται ότι ήρθε ο καιρός να «χτυπήσει η καμπάνα» για κάποιους όπως εύστοχα επισημάναμε στο τελευταίο Δελτίο Τύπου (9.9.2020) με αφορμή τα γεγονότα της Μόριας, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

Το ΔΣ στην παρούσα φάση θα συγκεντρώσει στοιχεία ώστε να εξετάσουμε στη συνέχεια πώς θα κινηθούμε ως Σύλλογος στο πλαίσιο νόμιμων ενεργειών.

Καλούμε όλους και ειδικότερα τους κατατρεγμένους συναδέλφους της Λέσβου, να ενημερώνουν το ΔΣ για κάθε εξέλιξη, ώστε να παρεμβαίνουμε ΑΜΕΣΑ, όπως και πράξαμε.

Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων της ΥΠΥΤ